

LIED TER GELEGENHEID VAN LEIDSE VROUWENDAG 8 MAART 2014

tekst: Wim de Ru

melodie: In naam van Oranje doe open de poort



Op acht maart zijn vrouwen van Leiden bijeen
Zij hebben een stem en een lied
Zij slaan nu al zingend de handen ineen
Verheffen hun stem in dit lied
De vrouwen van Leiden, zij hebben een woord
En zorg dat u allen dit lied hebt gehoord
De vrouwen van Leiden zijn fie-ie-ier
De vrouwen van Leiden zijn fier.

De handen van vrouwen, zij maakten zich sterk
Verdienst'lijk voor veel industrie
Het doppen van boontjes en nog veel meer werk
Het schrappen van wortels en zie
De vrouwen van Leiden zij gingen ervoor
Conserven die gingen het hele land door
De vrouwen van Leiden zijn fie-ier-ier
De vrouwen van Leiden zijn fier

De namen uit Leiden die klinken heel Frans
De Roo, de la Rie en Chaudron
Gevlucht uit het zuiden zij zochten hun kans
Zij spinden (sponnen) zoveel als 't maar kon
Als vlucht'ling in Leiden zij brachten de stad
De dekens, de lakens ja dat werd me wat
De vrouwen van Leiden zijn fie-ie-ier
De vrouwen zijn fier

Daar was Magdalena die moedige vrouw
Zij leidde Valdez om de tuin
Zij smeekte omwille van eeuwige trouw
De stad niet te storten in puin
Met charme, verleiding, volhardende moed
Geloof het, ja zij werkte op zijn gemoed
Zo stond zij voor Leiden heel fie-ie-ier
Zo stond zij voor Leiden heel fier